



**ΔΩΡΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
SWAROVSKI**

**ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΟΜΠΕΡΑΜΜΕΡΓΚΑΟΥ,
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΛΛΗ ΕΠΟΧΗ!**

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ **ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΙΝΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΕΙΝ/DISNEY**

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΙΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ

Μία υπέροχη εκδρομή στην παραμυθένια περιοχή των Βαυαρικών Άλπεων που θα σας μείνει αξέχαστη! Θα δούμε την πόλη του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ, την πρωτεύουσα του Τυρόλο, το Ίνσμπουργκ, το περίφημο κάστρο Νοισβανστεϊν, το οποίο ενέπνευσε τον Disney και φυσικά το Μόναχο και την κουκλίστικη Νυρεμβέργη. Θα ανέβουμε στην κορυφή των Βαυαρικών Άλπεων, τη Ζούγκσπιτς, που βρίσκεται περίπου 3000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα περπατήσουμε στην πόλη Όμπεραμμεργκάου, που είναι βγαλμένη από άλλη εποχή!

1^η ΗΜΕΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, γνωριμία με τον αρχηγό της εκδρομής, που είναι απόλυτος γνώστης της ιστορίας και κουλτούρας της περιοχής. Έλεγχος και απευθείας πτήση για την Νυρεμβέργη, όπου μετά την παραλαβή των αποσκευών μας θα αναχωρήσουμε για τη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας προς τις κεντρικές Άλπεις θα μας εντυπωσιάσει. Αφίξη στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Ολόκληρη η πόλη ήταν περιτριγυρισμένη από ορυχεία αλατιού, με την παραδοσιακή, κουκλίστικη, παλιά του πόλη να αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πλέον τουριστικά αξιοθέατα της Αυστρίας. Παράλληλα, είναι μία πόλη με τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη, αφού μπορεί να περηφανεύεται πως είναι η λαμπερή πατρίδα ενός από τους κορυφαίους συνθέτες όλων των εποχών, του Amadeus Mozart. Μέχρι και σήμερα οι ήχοι του Μαγικού Αυλού ηχούν στις πλατείες, τα καφέ και τα ανάκτορα του Σάλτσμπουργκ, ενώ και η μορφή του κυριαρχεί σε αγάλματα – ακόμα και πάνω σε σοκολατάκια. Διασχίζουμε πεζοί τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και



του Μεσαιώνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε, όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη του Γκάρμις Παρτενκίρχεν, όπου έλαβαν χώρα οι χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες του 1936. Η πόλη είναι διοικητικό κέντρο της ομώνυμης περιφέρειας στην περιοχή της Άνω Βαυαρίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο μας.



2^Η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ SWAROVSKI

Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια υπέροχη εκδρομή στο Ίννσμπουργκ, την πρωτεύουσα του Τιρόλο, όπως επίσης και την καρδιά των Αυστριακών Άλπεων. Ο συνδυασμός βουνών και ποταμού δημιουργεί το απόλυτο τοπίο που θα σας εντυπωσιάσει. Η πόλη γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Η πόλη είναι κτισμένη δίπλα στις όχθες του ποταμού Ιν και κατά τη διάρκεια της περιήγησης μας θα δούμε στο ιστορικό κέντρο την Αψίδα του Θριάμβου, τη Στήλη της Αγίας Άννας, το Δημαρχείο, την Χρυσή Στέγη-έμβλημα της πόλης, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού. Η βόλτα μας στους πλακόστρωτους δρόμους της παλαιάς πόλης μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο στην εποχή των Αψβούργων. Θα έχουμε χρόνο να γευτούμε την παραδοσιακή του κουζίνα, ειδικά το Στρούντελ. Στη συνέχεια μετάβαση στο Βάττενς και επίσκεψη στην έκθεση κρυστάλλων της Swarovski, που έχει καταφέρει να δημιουργεί τους καλύτερους κρυστάλλους στον κόσμο, διαμάντια και ζιρκόνια, κοσμήματα, αξεσουάρ, τα οποία κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη, πιο λαμπερή. Το απόγευμα επιστροφή στο Ξενοδοχείο μας.

3^Η ΗΜΕΡΑ: ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΟΥΓΚΣΠΙΤΖ, ΟΜΠΕΡΑΜΜΕΡΓΚΑΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την υψηλότερη κορυφή των Βαυαρικών Άλπεων, τη Ζουγκσπιτζ, που βρίσκεται περίπου 2962 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα ανέβουμε στην κορυφή με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο και θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη Ομπεραμμεργκάου, κτισμένη στους πρόποδες των Άλπεων. Η Πόλη Oberammergau είναι διάσημη για δυο λόγους: για τις παραδοσιακές κατοικίες με τις ζωγραφισμένες προσόψεις τους και για την αναπαράσταση των Θείων Παθών, που πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια, εξαιτίας ενός τάματος που έκαναν οι κάτοικοι το 1633 για να γλιτώσουν από την πανούκλα. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης και αμέσως θα μεταφερθούμε νοερά στον ονειρικό κόσμο ενός εικονογραφημένου παραμυθιού. Υπέροχες συνθέσεις ζωγραφικής με φωτεινά χρώματα υπάρχουν αποτυπωμένες στις προσόψεις των περισσότερων σπιτιών και κτηρίων του χωριού. Τα θέματά τους είναι παρμένα από τοπικούς μύθους, θρύλους και παραμύθια, από την τοπική θρησκευτική παράδοση και την βουκολική ζωή των ντόπιων. Αυτή η εντυπωσιακή τεχνοτροπία ζωγραφικής αναπτύχθηκε στη Νότια Βαυαρία κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα και έγινε γνωστή με την ονομασία Luftmalerei. Επιστροφή στο Γκάρμις, την πόλη που είναι κτισμένη σε υψόμετρο 720 μ., στους πρόποδες της ψηλότερης κορυφής των γερμανικών Άλπεων και αποτελεί το δημοφιλέστερο θέρετρο της Γερμανίας και ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. Εδώ κτυπά η καρδιά του γερμανικού χειμερινού τουρισμού.



4^Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΕΙΝ, ΜΟΝΑΧΟ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Φύσεν και το περίφημο κάστρο του Νοϊσβανστεϊν, τον παραμυθένιο πύργο κάστρο του Βαυαρού Βασιλιά Λουδοβίκου Β'. Ο Λουδοβίκος πλήρωσε για το παλάτι από τη περιουσία του και από δάνεια και όχι από τα δημόσια κεφάλαια της Βαυαρίας. Το παλάτι αρχικά σχεδιάζοταν να γίνει προσωπικό καταφύγιο του βασιλιά, αλλά άνοιξε στο κοινό επί πληρωμή αμέσως μετά τον θάνατό του το 1886, μη έχοντας ακόμα αποπερατωθεί. Από τότε το κάστρο έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Το κάστρο μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από παραμύθι. Δεν είναι λοιπόν περιεργο που το κάστρο του 19ου αιώνα ενέπνευσε τον ίδιο τον Disney. Πολλοί λένε ότι το Neuschwanstein είναι το κάστρο της Σταχτοπούτας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κάστρο αυτό αποτέλεσε έμπνευση τόσο για το κάστρο της Σταχτοπούτας μέσα στο Μαγικό Βασίλειο όσο και για το κεντρικό κομμάτι της Disneyland στο Παρίσι, το κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης. Η συγκώνευση αυτών των δύο είχε ως αποτέλεσμα το εμβληματικό λογότυπο της Disney που γνωρίζουμε

και αγαπάμε σήμερα. Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα την Βαυαρίας και γενέτειρα πόλη της γιορτής του Oktoberfest, το Μόναχο. Η πόλη θα σας συνεπάρει με την πλούσια ιστορία, τα φημισμένα μουσεία και φυσικά την μπύρα που ρέει άφθονη! Στη βόλτα μας θα δούμε το στάδιο Allianz Arena, όπου αποτελεί έδρα της ομάδας της Μπάγερν Μονάχου με τα 2874 φουσκωτά πάνελ που περιβάλλουν το στάδιο και αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την ομάδα που αγωνίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Στη συνέχεια μεταφορά στο Ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε μια από τις πολλές βαυαρικές μπυραρίες και να δοκιμάσετε τοπικής παραγωγής μπύρα.



5^Η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση πόλης, όπου θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας με την πλατεία Marienplatz, όπου υπήρξε η κεντρική πλατεία της πόλης από τον 12ο αιώνα και στεγάζει το εντυπωσιακό νέο-γοτθικό δημαρχείο Neue Rathaus και το διάσημο ρολόι Glockenspiel του δημαρχείου που συγκεντρώνει πλήθη επισκεπτών. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το πάρκο Englischer Garten στο κέντρο της πόλης και στην παλιά πόλη για να θαυμάσουμε αξιοθέατα, όπως τους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς Fraunkirche με τρούλους που υψώνονται στα 99 μέτρα και τον ναό Kirche St. Peter ή αλλιώς όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι “Γερο-Πέτρος”, όπου χαρακτηρίζεται ο παλαιότερος ναός της πόλης. Για να απολαύσει κανείς την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης μπορεί να δοκιμάσει να ανέβει τα 300 σκαλιά του συγκεκριμένου ναού και να βρεθεί στην κορυφή. Ακόμη, θα δούμε την παλιά πόλη, αλλά και την Όπερα του Μονάχου, όπου ιδρύθηκε το 1953. Στο τέλος της ξενάγησης θα δούμε εξωτερικά το ολυμπιακό πάρκο που χτίστηκε με αφορμή τους Ολυμπιακούς

Αγώνες του 1972 και παραμένει σήμερα απ’ τα κορυφαία αξιοθέατα του Μονάχου. Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης, την Μαριενπλατς με το παλιό και νέο Δημαρχείο και αναχώρηση για την παραμυθένια πόλη του Ρέγκενσμπουργκ, μια από τις παλαιότερες πόλεις της Γερμανίας, καθώς ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους το 179 μ.Χ και είναι γνωστή για τα πολλά μεσαιωνικά κτίρια. Στη βόλτα μας στην πόλη, θα θαυμάσουμε κτίρια και κατασκευές χτισμένα τον 12ο και 13ο αιώνα, όπως την πέτρινη γέφυρα με τις 16 αψίδες που απλώνεται πάνω από το ποτάμι, την παλιά αγορά, το δημαρχείο, αλλά και τον περίφημο καθεδρικό ναό με την πλατεία του. Ελεύθερος χρόνος στα σοκάκια της παλαιάς πόλης για φαγητό.

6^Η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την κουκλίστικη Νυρεμβέργη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βαυαρίας, μια πόλη που θα λατρέψετε! Θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, που είναι ένα μνημείο από μόνη της. Περιβάλλεται από επιβλητικά τείχη και στη βόλτα μας θα θαυμάσουμε το ιστορικό κτίριο που στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, καθώς και όμορφες γέφυρες. Στη βορειοδυτική πλευρά της παλιάς πόλης ξεχωρίζει το πιο επιβλητικό αξιοθέατό της, το μεσαιωνικό κάστρο – με εντυπωσιακή θέα προς την πόλη- που περιλαμβάνει αρκετά εντυπωσιακά κτίρια και πύργους ενώ στην πίσω πλευρά του βρίσκεται ένα πολύ ωραίο πάρκο. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην αγορά της, όπου μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα περίφημα “λουκάνικα της Νυρεμβέργης” τα οποία είναι τα καλύτερα της χώρας, ενώ απαγορεύεται να φτιαχτούν αλλού, ακόμη και στη Γερμανία! Ζητήστε να σας τα σερβίρουν με ξινολάχανο, πατατοσαλάτα και την πικάντικη σάλτσα horseradish, η οποία προέρχεται από φυτό. Χρόνος ελεύθερος και Τελειώνοντας, μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις...



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ημερομηνίες: 18/04 - 23/04 | 6 ημέρες

Ξενοδοχείο Τοποθεσία	Τιμή σε δίκλινο/ τρικλινο Non ref./Κανονική τιμή	Τιμή παιδιού έως 12 ετών Non ref./Κανονική τιμή	Αεροπορική εταιρία RYANAIR
Mercure Garmisch Partenkirchen 4*	729€ / 789€	519€ / 579€	Θεσ/νικη Νυρεμβέργη 09:15 - 10:35
Novotel Munchen Messe 4*			Νυρεμβέργη Θεσ/νικη 17:55 - 21:10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαμβάνονται: Ένα προσωπικό αντικείμενο - χειραποσκευή (διαστ.40x20x25cm) & μία χειραποσκευή (διασ. 55x40x25cm) 10 κιλών κατ’ άτομο | Μεταφορές - Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα | Πρωινό καθημερινά.

Δεν περιλαμβάνονται: Σύνολο φόρων 165€ κατ’ άτομο | Είσοδοι σε μουσεία & θεάματα, εισιτήρια για τον οδοντωτό και ο,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο | Οι δημοτικοί φόροι διαμονής.